

Goede Herderklank

Kerkblad van de gemeente van bijzondere aard van de Hervormde Gemeente te Epe: De Goede Herderkerk

27^e jaargang nr. 4 - 27 febr. 2020



Meditatie

WEER GEEN WINTER

*'Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel'.
(Prediker 3:1)*

Mijn schaatsen liggen al weken klaar op zolder. Ze liggen te wachten tot de wind naar het oosten draait. Koude lucht uit het oosten, die de sloten zal bevriezen. Maar het wachten wordt niet beloond. Ook dit jaar zullen mijn schaatsen ongebruikt terug de doos in gaan. De afgelopen weken was het juist precies andersom. Vanuit het westen kwamen de stormen Chiara en Dennis. Tijdens de storm Dennis werd het zelfs (op 14 februari!!!) meer dan 16 graden boven nul. Het kan verkeren.

Natuurlijk ben ik blij dat straks de lente komt. Laat de zon maar schijnen, de natuur gaan bloeien en de dagen langer worden. Maar een lente zonder een echt koude winter heeft ook iets bevreedends. Alsof je minder blij bent met de komst van de lente. Het gaat te snel. Er worden een paar stappen overgeslagen.

De aantrekkingskracht van het wisselen van de seizoenen, die zo typerend is voor ons klimaat, wordt ons ontnomen. Persoonlijk houd ik van het wisselen van de verschillende seizoenen. Elk seizoen heeft zijn charme. Zeker wanneer elk seizoen doet wat hij belooft te zijn. Streng kou in de winter, tintelende zonnestralen in de lente, lome hitte in de zomer en een mix van regen, wind en opklaringen in de herfst. Goed voor de natuur en ook voor mensen.

Voor alles wat gebeurt is er een uur, zegt Prediker. Gelijk heeft hij. Ook wanneer we straks Pasen vieren. We zingen dan met de kinderen: 'Weet je dat de lente komt, (...)?' Een nieuw seizoen, een nieuwe tijd. Want zo zingen we ook: 'Weet je dat Jezus leeft, (...)?'

Alles heeft zijn ritme. In de kerk weten we van de lente, maar ook van de winter. In de winter van de kerk hebben we de Lijdenstijd en Goede Vrijdag. Ook dat hoort er bij om echt Pasen te kunnen vieren. We moeten dit kerkelijk seizoen van de winter ook echt een winter laten zijn. De winter is koud, kil en oogt soms dood. Daar weten we in de Lijdenstijd alles van wanneer we stilstaan bij het lijden van Jezus en zijn dood aan het kruis.

Van de winter gaan we naar de lente. Vanuit de Lijdenstijd, dwars door de dood, gaan we naar de Paasmorgen en de overwinning van het leven op de dood. Zoals een echte winter hoort bij de lente, zo hoort de Lijdenstijd bij Pasen. Klimatologisch hadden we een slappe winter. Geestelijk staan we voor de uitdaging om het anders te doen. Echt stilstaan bij Jezus' weg naar het kruis en zijn dood. De betekenis hiervan diep op je laten inwerken en ontdekken wat dit voor jou persoonlijk betekent.

Dan zal het geheim van Jezus' overwinning uit de dood voor ons nog meer onthuld worden.

Ds. Roberto Buijs

COLOFON

Goede Herderkerk

Enkweg 2, 8162 VW Epe,
tel. 0578-616729
www.goedeherderkerke.nl

Predikanten:

Ds. G.C. Buijs,

Glazenmaker 91-A, 8162 TA Epe
tel. 0578-849987
e-mail: predikant-gcbuijs@
goedeherderkerke.nl

Ds. B. Lampen, Allendelaan 4,

8161 DA Epe, tel. 0578-618416
e-mail: dslampen@gmail.com

Bijstand in het pastoraat

Ds. E. Kolkert, Afslag 57, 3331 RH

Zwijndrecht, tel. 06-51646882

Scriba

A. van de Burgt, Gildeland 7,
8162 XL Epe, tel. 0578-611682
scriba@goedeherderkerke.nl

Kerkelijk bureau

G. Lokhorst tel. 620244
gert.lokhorst@concepts.nl

Administratie/penningmeester

Siebre Kooistra, Officiersweg 27,
8162 EA Epe, tel. 611220, e-mail:
penningmeester-kerkrentmeesters@
goedeherderkerke.nl

Kerkelijke Bijdragen:

NL18 RABO 0317 5720 08

Collectebonnen:

NL84 RABO 0317 5359 00 onder
vermelding van het bezorgadres.

Giften/Verjaardagsfonds e.d.:

NL84 RABO 0317 5034 05

Kerkradio

Contactpersoon: H.E. Pleiter,
Gelriaweg 17, 8161 RK Epe
tel. 0578-679391. Bijdragen naar:
NL06 RABO 0317 5728 06

Alle bovenstaande betalingen

t.n.v. 'Goede Herderkerk te Epe'

Penningmeester wijkdiaconie

Gert Willems, Libel 9, 8162 XM Epe,
tel. 06-53758318. Bankrekeningnummer:
NL89 RABO 0317 5272 74
t.n.v. diaconie G.H. Kerk te Epe

ZWO Goede Herderkerk Epe

NL42 INGB 0003 6389 95

Kosteres

W. Schreurs-Kluin,
Haverkampsweg 14, 8161 VN Epe
tel. 06-51233034 (ook reserv. zalen)

Organisten

Johan Smit, 06-25096757
coördinator/contactpersoon organisten
johansmit_92@hotmail.com
Marijn de Jong, 038-4602071 of
06-23363424 technisch beheer
mdejong@gebruiktebladmuziek.nl

Redactie Goede Herderklank

Piet Pronk en Adrie Koedoot

Inleveradres kopij

P.J. Pronk, Wildkansel 17,
8162 KC Epe, tel. 0578-615254
e-mail: redactiegkh@gmail.com

Bezorging kerkblad

A. Wittingen, tel. 0578-616527
e-mail: wittingen1@kpnmail.nl

Kapel Zuuk info: Annie Berends,

Koepad 27, tel. 0578-641383

Autodienst: B. van Dam, tel. 61 39 91

Erediensten

Alle ochtenddiensten en bijzondere avonddiensten (2^e zondagavonddienst) worden gebeamd!

Zondag 1 maart – tweede lijdenszondag

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs. Heilig Avondmaal, lopende viering
	10.00 uur	Tienerdienst in Upstairs
De Boskamp:	15.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering. H.A.
Goede Herderkerk:	19.00 uur	Gez. dienst in de Regenboogkerk
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering, H.A.
	19.00 uur	Ds. J. van Holten, Nunspeet
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. M. Visch - de Bruin, A'doorn
Sionskerk:	09.30 uur	Dr. W. Verboom, Harderwijk
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 8 maart – derde lijdenszondag

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. D. van Meulen, Epe
	19.00 uur	Gez. dienst in de Regenboogkerk
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. S.H. Muller
	19.00 uur	Ds. S.H. Muller, ontmoetingsdienst m.m.v. Elspeets Mannenensemble
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. A.D. Goijert, Nijkerk
	18.30 uur	Ds. A. van Herk, Hasselt

Woensdag 11 maart – Biddag voor gewas en arbeid

Regenboogkerk:	19.30 uur	Ds. G.C. Buijs
Sionskerk:	14.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	19.30 uur	Ds. J. Niesing, Kesteren

Zondag 15 maart – vierde lijdenszondag

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs
	19.00 uur	Ds. K. de Graaf, Kallenkote
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. S.H. Muller
Grote Kerk:	10.00 uur	Mevr. A.A.J. Schaafsma
Sionskerk:	09.30 uur	Prop. J. Admiraal, Rouveen
	18.30 uur	Ds. F. Pierik, 't Harde

Zondag 22 maart – vijfde lijdenszondag

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs
	19.00 uur	Geen dienst
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk:	09.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld

Zondag 29 maart – zesde lijdenszondag

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs, gezinsdienst m.m.v. het GHK-Combo
	19.00 uur	Uitvoering Johannes Passion van Bach door Vocaal Ensemble Pastorale
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. S. Zitman, Zwolle
Sionskerk:	09.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. B. Jongeneel, Lunteren

Wijk ds. Lampen (sectie 5, 6 en 7B Oene/Zuuk)

Uit de pastorie

Helaas ben ik nu alweer drie maanden niet aan het werk. De bedrijfsarts heeft een aantal onderzoeken aangevraagd, waardoor hij nog meer inzicht hoopt te krijgen in de aard en mate van mijn vermoeidheidsklachten. Aan de hand hiervan zal er een vervolgoers bepaald worden. Voor mij is deze onzekere situatie natuurlijk erg vervelend. Telkens aan de zijlijn moeten staan, terwijl ik het liefst weer zou willen preken en op bezoek gaan, blijft erg jammer. Ondertussen probeer ik me thuis wat te vermaken met wat lichte huishoudelijke klusjes om de dagen door te komen. Gelukkig vertroost de Here me door Zijn Woord en Geest, ook hier in huis. Zo lees ik in 2 Cor. 1: 3,4 een prachtige bemoediging:

'Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmee wij zelf door God vertroost worden'.

Het blijft een voorrecht om zussen en broers in Christus te troosten en ook zelf troost en bemoediging te ontvangen. Dat zorgt ervoor dat ik, ondanks alles, dankbaar blijf. We wensen u en jullie allen Gods rijke zegen toe!

Fam. B. Lampen

Wijk ds. Buijs (sectie 1,2,3 en 4 en 7A Emst/Vaassen)

Bij de diensten

In de Lijdenstijd lezen we met elkaar uit het Bijbelboek Exodus. We volgen het volk Israël dat in Egypte als slaven moet leven, maar door God bevrijd zal worden van de macht van Farao. God maakt het zo mogelijk dat ze op weg kunnen gaan naar Het Beloofde Land. De komende zondagen zijn dit de lezingen:

2 ^e Lijdenszondag	01 maart 2020	Exodus 1
4 ^e Lijdenszondag	15 maart 2020	Exodus 2
5 ^e Lijdenszondag	22 maart 2020	Exodus 3:1-15
6 ^e Lijdenszondag	29 maart 2020	Gezinsdienst
Goede Vrijdag	10 april 2020	Exodus 14:21-36
1 ^e Paasdag	12 april 2020	Exodus 14:15 – 15:1

Omzien naar elkaar

Jeannette Broekhuis (Krugerstraat 183, 8172 BJ Vaassen) heeft nog een lange weg te gaan naar herstel van de operatie. Veel is nog onduidelijk.

Mevr. Jennie Dalhuisen (Lohuizerweg 15, 8162 EW Epe) heeft een periode van kuren afgerond waardoor de kankercellen rustiger zijn geworden. Omdat genezing niet mogelijk blijkt, blijft ook veel onzeker.

Dick Brendeke (Ravenstraat 31, 8167 NS Oene) heeft te horen gekregen dat hij prostaatkanker heeft met uitzaaiingen. Hij bereidt zich voor op een behandeling door middel van bestraling.

Henk van Roekel (Brinklaan 35, 8161 CW Epe) ontving de diagnose chronische lymfatische leukemie. Behandeling is nu nog niet nodig.

Johan Schuring (Emmastraat 13, 8162 BA Epe) is vanwege veranderde omstandigheden begonnen aan een nieuwe kuur.

Dat God deze gemeenteleden en ons allen mag troosten met de gedachte dat God niet voorbijgaat aan wat ons leven ontwricht. Hij is onze hoop. Psalm 42 vers 12 heeft deze belofte ook:

*'Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt'.*

Wij gedenken Willem Vliek

Op 28 januari 2020 is overleden in de leeftijd van 66 jaar dhr. Willem Vliek. Tijdens de dankdienst voor zijn leven mochten we stilstaan bij de symboliek van zijn ring. Willem heeft zelf de opdracht gegeven tot het maken van deze ring. Op deze ring staan de Griekse letters alfa en omega, de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet.

Dit sluit aan bij de tekst, die ook centraal stond tijdens de dienst, uit Openbaring 22 vers 13 namelijk: *'Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.'* Deze woorden van Jezus namelijk *'Ik ben de alfa en de omega'*, waren het levensmotto van Willem. Dag in, dag uit, droeg hij deze ring. Zo ging zijn levensmotto altijd met hem mee. Anders gezegd: zijn geloof in God vergezelde hem symbolisch heel zijn leven.

De gedachte dat zijn leven van het begin tot het einde geborgen is bij Christus was voor Willem heel belangrijk. God laat je niet los. Hij blijft bij je. En dat is niet voor even. De ring is rond. En ook dat is symbolisch. Wat rond is, kent geen begin en geen einde. Ze is eeuwig. Precies dat geloofde Willem van Gods trouw, liefde en zorg. Geloof gaf hem ruimte, moed en kracht. Hij geloofde in de verbondenheid met God, met je dierbaren, degenen die je zijn voorgegaan en die na je komen. In het wisselen van de eeuwen is er één constante namelijk de trouw van God. In de dienst mochten we ook stilstaan bij de weg van Willem door het leven.

Willem groeide op als derde kind in een gezin met vier kinderen. Een gezin, waarin paarden en de paardensport centraal stonden. De liefde voor paarden is ook op Willem overgeslagen. Zelf is hij ook jarenlang actief geweest in de paardensport. De vader van Willem overleed tijdens een concours waarin hij zijn Nederlands kampioenschap dubbelspan verdedigde. Als eerbetoon aan zijn vader, deed Willem het jaar daarop mee, en werd hij zelf Nederlands kampioen.

In het leven zocht Willem zijn eigen weg. Hij zocht ruimte, wilde leven en ook zijn eigen keuzes maken. Op een bepaald moment kon hij tijdens zijn carrière gaan werken voor de kerk als adviseur voor gemeentes rondom financiën, onroerend goed en kerkbeheer. Dit werk heeft Willem veel voldoening gegeven. Op deze wijze kon hij zingeving en werk met elkaar combineren.

Zeer belangrijk is voor Willem zijn vrouw Joke geweest. Na zijn tweede huwelijk kregen ze een relatie. Samen mochten ze de weg van de liefde gaan en de liefde liet hen niet meer los. Liefde die ook een gezicht kreeg in de geboorte van Inge. Willem was intens dankbaar en blij dat hij vader mocht worden van Inge. Zijn dochter van wie hij veel hield en op wie hij erg trots was. Een intensieve band had Willem ook met Estelle voor wie hij als een vader mocht worden na het huwelijk met haar moeder.

Ingrijpend voor Willem was zijn afnemende gezondheid. Eerst was er het hartfalen en daarna de suikerziekte. Eind 2018 was er het herseninfarct en aan het einde van vorig jaar een epileptisch insult.

De laatste weken van zijn leven had Willem het hier heel erg moeilijk mee. Het gevoel niet meer mee te kunnen tellen knaagde aan hem. Op de dag van zijn overlijden ging het weer mis. In het ziekenhuis, met zijn geliefde Joke en Inge om hem heen, is hij uiteindelijk gestorven. Willem is in geloof gestorven. In vertrouwen op Jezus Christus, die voor hem het begin en het einde is. Dat God Joke, Inge, Ide en Estelle troostend nabij wil zijn.

Cursus: Kom Heilige Geest, vernieuw Uw kerk, vernieuw ons leven

De cursus 'Kom Heilige Geest' bestaat uit drie avonden en is een combinatie van onderwijs en praktijk, van leren en groeps gesprekken.

Tijdens elke cursusavond staat één deel van de bede centraal:

- 1e avond: Kom Heilige Geest; wat doet de Heilige Geest in de schepping en de herschepping?
- 2e avond: Vernieuw Uw kerk; wat kan de gemeente te Efeze ons vandaag leren?
- 3e avond: Vernieuw mijn leven; over het ontvangen van de Heilige Geest en het dienen met de gaven van de Geest.

De cursus wordt gegeven door ds. Jelle de Kok, predikant-toeruster van het Evangelisch Werk Verband.

Data: donderdag 23 april, donderdag 14 mei en donderdag 4 juni. Tijd en plaats: 20.00 uur in de Goede Herderkerk

Info/opgave: ds. Roberto Buijs, 0578-849987

predikant-gcbuijs@goedeherderkerke.nl

Bijbelkring

De volgende keer is op dinsdag 10 maart.

Bijbel open

We komen weer bij op elkaar op maandag 23 maart.

Vanuit de pastorie – opnieuw Bonhoeffer

Opnieuw wil ik stilstaan bij Dietrich Bonhoeffer. Op 9 april is het 75 jaar geleden dat deze Duitse theoloog vanwege zijn verzet tegen Hitler ter dood werd veroordeeld. Bonhoeffer is één van de grootste theologen van de 20^e eeuw. Als geen ander doorzag hij het gevaar van Hitler en het nationaalsocialisme. Vanaf het begin heeft hij zich dan ook hier fel tegen verzet. Zijn geloof, zijn theologie en zeker ook zijn standvastige verzet zijn tot op de dag van vandaag relevant en een bron van inspiratie. Vorige keer stonden we stil bij zijn gedicht/lied: 'Door goede machten trouw en stil omgeven' (NLB 511). Tijdens zijn gevangenschap schreef hij nog een andere tekst. Het is de tekst: 'Wie ben ik?'

"Wie ben ik?"

Wie ben ik? Ze zeggen me vaak:
je treedt uit je cel
rustig, blij en zeker
als een burchtheer uit zijn slot.

Wie ben ik? Ze zeggen me vaak:
je spreekt met de bewakers
vrij, rechtuit en vriendelijk
als was je hun heer.

Wie ben ik? Ze zeggen me ook:
Je draagt je donkere dagen
evenwichtig glimlachend, trots
als iemand die gewend is aan overwinnen.

Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen?
Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf:
onrustig vol heimwee, ziek als een gekooide vogel,
snakkend naar lucht als werd ik gewurgd,
hongerend naar kleuren, naar bloemen en vogels,
dorstend naar een woord, naar een mens dichtbij,
trillend van woede om willekeur, om de geringste krenking,
opgejaagd wachtend op iets groots,
machteloos bang om vrienden in den vreemde,
moe en te leeg om te bidden, te denken, te werken,
murw en bereid om van alles afscheid te nemen?
Wie ben ik? De een of de ander?
Ben ik nu de een en morgen de ander?
Ben ik beiden tegelijk?
Voor mensen een huichelaar
en ben ik in mijzelf een verachtelijk huilende zwakkeling?
Lijkt wat nog in mij is op een verslagen leger,
wanordelijk vluchtend na de verloren slag?
Wie ben ik? Ik ben de speelbal van mijn eenzaam vragen.
Wie ik ook ben. U kent mij, ik ben van U, mijn God".

Een hartelijke groet, ook namens Evelien, Lihle en Tshago
Ds. Roberto Buijs

Ouderenpastoraat

Wel en wee

Mevr. Bredenhoff, Lutuliweg 2, kreeg te horen dat zij opnieuw kanker heeft gekregen.

De artsen vinden haar te zwak om een behandeling te laten ondergaan. Zij is inmiddels opgenomen in Randerode te Apeldoorn, afdeling Nieuw-Milligen, k. 16.

Mevr. Van de Mars, De Wetstraat 4 te Vaassen, mocht na aangesterkt te zijn in Randerode weer thuiskomen. Zij hoopt in de toekomst te gaan wonen in De Speulbrink te Vaassen.

Mevr. Pasman, Hullandstraat 20 te Emst, mocht na revalidatie te Randerode haar intrek nemen in De Speulbrink te Vaassen.

Wij bidden altijd met name voor degenen die ziek zijn. Maar vaak hebben zij een partner of een gezin en familie of vrienden die tevens getroffen worden door die ziekte. Laten we ook hen niet vergeten in onze voorbede. Zij hebben Gods bijstand ook hard nodig. Laten wij ook hen niet vergeten die korter of langer geleden met rouw of ziekte te maken kregen of die liever (nog) niet genoemd willen worden, maar wel op onze voorbede hopen.

Veranderingen

Dhr. E.W.J. Dijkgraaf en zijn echtgenote mevr. H.J. Dijkgraaf-Hamstra, Lange Veenteweg 41 Epe, zijn per 15 februari verhuisd naar Korte Kuipersweg 19, 8161 VZ Epe.

Mevr. J. Junte-Tellegen, Lutuliweg 14, is per 20 januari verhuisd naar Wendakker 16, Hofje Wendakker, 8181 RM Heerde (locatie Wendhorst)

Mevr. G.W. Pasman-Bloem, Hullandstraat 20 Emst, is per 14 februari verhuisd naar Brunholdplaats 5, 8171 VA te Vaassen. (de Speulbrink). Zodra haar kamer een nummer krijgt toegewezen zullen we dat vermelden.

Verantwoording

Op huisbezoek mocht ik voor de kerk ontvangen: € 10,- (B.); € 10,- (G.); € 10,- (K.); € 20,- (S.); € 50,- (S.) en ten slotte voor het verjaardagsfonds € 10,- (S.). Al deze gevers zeer hartelijk dank voor de gaven. Uw gemeente heeft het nodig!

Ten slotte

We leven al weer toe naar de lijdenstijd. Zodra u dit leest is het al zover. We gedenken dan gedurende de lijdensweken het hart van het evangelie: De verzoening van onze zonden door het lijden en sterven van onze Heiland en Here Jezus Christus. Wat een onvoorstelbaar grote liefde! Bij Zijn laatste Avondmaal sprak Hij: gedenk dan mijn sterven totdat Ik kom.

Omdat Hij leeft en regeert deelt Hij uit aan ons wat Hij in Zijn kruisdood voor ons verwierf: de toegang tot het eeuwige leven en hier op aarde al wat wij nodig hebben om daar ook aan te kunnen komen. Als Hij wederkomt is het zover. Dan is het louter vreugde en het puur gedenken en vieren van het Leven, dat Hij voor ons verwierf. De bruiloft met Zijn Bruidsgemeente.

"Eén Naam is onze hope, één grond heeft Christus' Kerk, zij rust in ene dope, en is Zijn scheppingswerk. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. Hij was 't, die door Zijn sterven aan haar het leven gaf".

Met hartelijke groet,

Ds. E. Kolkert

Van harte gefeliciteerd

04 mrt.	Mevr. L. de Wilde-Bronsink Ankerstraat 41, 8161 XM Epe	93 jaar
04 mrt.	Mevr. J. van den Esschert-Roelofs Bongerdplein 2, 8162 AW Epe	87 jaar
05 mrt.	Dhr. R. de Gunst Scheperstraat 121, 8162 WP Epe	82 jaar
07 mrt.	Mevr. J. Dijkstra-Goossen Loper 1, 8162 KD Epe	90 jaar
09 mrt.	Dhr. J. van Putten Sint Antonieweg 6, 8161 CG Epe	82 jaar
09 mrt.	Mevr. A. Maat-van Munster Beukenhaag 7, 8161 NP OENE	80 jaar
11 mrt.	Mevr. W.C.S. Filius-Maas Roggestraat 63, 8162 WW Epe	83 jaar
12 mrt.	Mevr. A. Boeve-Haas A. Schweitzerl. 121, 8162 DW Epe	98 jaar
16 mrt.	Mevr. H.J. Hinkamp-Beernink Sint Jorisweg 38, 8161 HB Epe	91 jaar
18 mrt.	Dhr. J. van den Burg Zuukerweg 59, 8161 XV Epe	84 jaar
23 mrt.	Dhr. J. Scholten Sint Jorisweg 19, 8161 HC Epe	81 jaar
23 mrt.	Dhr. E.J. Veldhuis Klimtuin 1, 8162 ZZ Epe	80 jaar
29 mrt.	Dhr. U.P.R. ten Cate Ganskamer 12, 8162 JG Epe	86 jaar
30 mrt.	Mevr. H.J. Dijkgraaf-Hamstra Lange Veenteweg 41 8161 PA Epe	80 jaar
01 apr.	Dhr. H. van den Belt Glorialaan 11, 8162 VD Epe	95 jaar
02 apr.	Dhr. H. Prijs Hoofdstraat 184, 8162 AS Epe	86 jaar



Mocht u bezwaar hebben tegen het vermelden van uw naam, geef dit dan tijdig door aan de scriba.

Van de diaconie

Collecteoverzicht:

1 maart - Kerk in Actie – 40dagentijd / Voorjaars-zendingsweek

De kracht van Bijbelverhalen

In de rijke Golfstaten werken 15 miljoen gastarbeiders. Ze komen uit armere Arabische landen, uit Afrika of uit Azië. Onder hen zijn zeker vijf miljoen christenen (10% van de totale bevolking). Ze kwamen naar de Golf om geld te verdienen en te sparen voor hun familie. Maar hun werk wordt slecht betaald en is zwaar. Vrouwen, die als huishoudster werken, lopen het risico te worden mishandeld of misbruikt. Ze maken lange dagen en voelen zich eenzaam. Het Bijbelgenootschap in de Golf steunt hen - met verhalen!

Het Bijbelgenootschap in de Golf ondersteunt de kerken met de Bijbelvertelmethode 'Simply the Story'. Voorgangers en gemeenteleden worden getraind om verhalenvertellers te worden. Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten wil ieder jaar 280 mensen opleiden tot Bijbelverhalenvertellers. Samen bereiken zij zo'n 5500 mensen. De training kost € 100 per persoon. Met uw gift bemoedigt u christelijke gastarbeiders in de Golfstaten met een goed verteld Bijbelverhaal!

8 maart - Kerk in Actie – 40dagentijd / Missionairwerk

Als kerk naar de mensen toe.

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk kan uw gift gebruiken bij het ondersteunen van startende pioniersplekken.

15 maart - Kerk in Actie – 40dagentijd / Noodhulp

Overleven in een burgeroorlog in Zuid Soedan.

Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Soedanezen om zich af te scheiden van het islamitische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is een burgeroorlog uitgebroken. Een ongekende menselijke tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, vier miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer.

De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. $\frac{2}{3}$ deel van de bevolking in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Vooral kinderen, jongeren en vrouwen zijn de dupe. Miljoenen vrouwen en meisjes in de getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt. Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk netwerk en via Zuid-Soedanese kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie, met uw donatie, kwetsbare mensen toch hulp bieden in deze moeilijke situatie.

Liefde zaait de sterkste vruchten

*Liefde zaait de sterkste vruchten,
ankert wortels in de grond,
bloeit en sterft, maar krijgt nieuw leven
door de Zoon die God ons zond.*

Verheij-de Peuter, Cobie

22 maart - Kerk in Actie – 40dagentijd / Binnenlands Diaconaat

Vakanties met aandacht

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.

Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van het Vakantie bureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Met uw gift maakt u het mogelijk deze steun ook in 2020 weer te kunnen bieden.

29 maart - Kerk in Actie – 40dagentijd / Wereld-diaconaat

Straatmeisjes Ghana

De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werkt men aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Door uw gift geeft u straatmeisjes een nieuwe kans!

Melkbussen bij de uitgang - lijdentijd:

*Gedurende de lijdentijd wil de diaconie dit jaar weer extra aandacht schenken aan een project. We hebben dit jaar gekozen voor een regionaal project nl. de Voedselbank. De stichting Voedselbank Vaassen – Epe – Heerde e.o. wil een bijdrage leveren aan het verhelpen van de (verborgen) armoede en verspilling van voedsel. De voedselbank helpt huishoudens die in grote armoede leven elke week aan voedselpakketten. Waar nodig wordt ook in een andere vorm hulp verleend. De gehele organisatie wordt gedragen door vrijwilligers. Ondanks dat is er natuurlijk geld nodig voor vervoer, opslag en andere noodzakelijke uitgaven om deze noodhulpvoorziening mogelijk te maken. De Voedselbank heeft ook een website waar meer informatie te vinden is: voedselbankvaassen.nl
De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan.*

We hebben een bedankbrief ontvangen van het EBC zorg voor de ontvangst van de opbrengst van een collecte. Van Stichting Hulp Letland ontvingen wij een bedankbrief voor de kerstgift. Van Hanneke de Graaf en Team de Lange ontvingen wij een bedankbrief voor de gift voor missionair werk.

Collectes in de (gezamenlijke) avonddiensten:

januari t/m april: VluchtelingenWerk Epe

Van januari t/m april zijn de avondcollectes bestemd voor vluchtelingenwerk in Epe.

Op zoek naar veiligheid lieten vluchtelingen alles achter wat hun lief is. Nu moeten ze hun leven weer opnieuw opbouwen in een land dat vreemd voor hen is.

VluchtelingenWerk Epe helpt vluchtelingen op weg naar een nieuwe toekomst. Met een gift helpt u daarbij.

Uw gift draagt bij aan:

- Individuele hulp bij de asielprocedure
- Hulp bij het leren van de taal
- Ondersteuning bij het vinden van een baan of opleiding
- Lobby voor een humaner beleid in Nederland en Europa.

Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en aan Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijd campagne van Kerk in Actie, 'Sta op', werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout. Pasen, verhaal van de Levende!'

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie.

Op zondag 29 maart kunt u na de dienst deze kaarten verkrijgen. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steekt.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op

www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen!

Hartelijk dank! Een groet namens de diaconie,

Ruben Visser

Van de ZWO-commissie

ZWO-zendingsbussen achter in de kerk

Afronding zendingsproject 2019 Open Doors

De totale jaaropbrengst van het zendingsproject Open Doors (januari 2019-januari 2020) heeft € 2.631,59 opgeleverd. Wij zijn dankbaar voor dit prachtige resultaat!!

*Geliefde Open Doors supporter, dec. 2019
Binnenkort is het Kerst. Jezus kwam naar deze wereld, dat vieren we! En we kijken vooruit, over lijden en verdriet heen. In Lucas 21 zegt de Here Jezus, dat we mogen uitkijken naar Zijn wederkomst, wat een hoopvol vooruitzicht! Bedankt voor uw betrokkenheid en steun het afgelopen jaar. Namens alle Open Doors medewerkers wens ik u een gezegend Kerstfeest toe.*

Maarten Dees, directeur

Nieuw zendingsproject 2020: MEKONG-REACH

zie pagina 10



Veilige plek

In Borceag vangt de kerk vijftig kinderen op. In heel Moldavië krijgen honderden kinderen aandacht en liefde in dit soort kinderdagcentra. Vrijwilligers zorgen bijvoorbeeld voor een gezonde maaltijd en warme dekens. Ook krijgen kinderen na school huiswerkbegeleiding en zingen en bidden ze met elkaar. "Soms lukt het met ouders in gesprek te gaan en relaties binnen een gezin te herstellen", aldus Svetlana.

In 2015 verslechterde de situatie voor veel kwetsbare gezinnen, kinderen en ouderen in Moldavië. Het land is vrijwel failliet, er is geen geld voor sociale zorg, onderwijs en gezondheidszorg. De lasten komen vooral op de schouders van de zwaksten terecht. De kerken zijn vaak kleine gemeenten, met gemeenteleden die zelf amper iets te besteden hebben. De vrijwilligers staan heel dicht bij gezinnen in nood. Dankzij de samenwerking met scholen en gemeentelijke sociale diensten kunnen ze de meest schrijnende situaties helpen verlichten. (wordt vervolgd)

Van de Kerkrentmeesters

De actie Kerkbalans 2020

Wist u dat:

- de kerkrentmeesters in de kapel in Zuuk de enveloppen gevuld hebben
- er 44 lopers beschikbaar zijn voor het bezorgen van de brieven
- wij hen hartelijk danken voor de inzet
- de telavond het mooie resultaat opleverde van **€ 154.934,97**
- dit een stijging van 0,6% is
- we alle gemeenteleden dan ook bedanken voor de toegezegde bijdrage en het vertrouwen
- u de eventueel niet ingeleverde antwoord-envelop alsnog kunt inleveren in de kerk of bij ondergetekende
- u uw bijdrage kunt overmaken op NL18 RABO 0317 5720 08 m.v.v. kerkelijke bijdrage 2020
- de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters dankbaar zijn voor het mooie resultaat

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Rudi Pannekoek, tel. 0578-641299 [rudipannekoek@wxs.nl](mailto:rudi@pannekoek.wxs.nl)

Van de Kerkenraad

In de vergadering van de Grote Kerkenraad op 15 jan. 2020 werd afscheid genomen van de afgetreden ambtsdragers. Tevens werd voor 2020 een nieuw Moderamen verkozen:



ds. G.C. Buijs, ds. B. Lampen, mevr. J. Coes – Holland (preses), dhr. A. van de Burgt (scriba), dhr. L. Dalhuisen (College van kerkrentmeesters), dhr. J. Beumer (Diaconie), en dhr. C. Kamphuis (Consistorie).
Per 1 januari 2020 zijn er nog de volgende vacatures:

Ouderlingen: 3 vacatures t.w twee ouderlingen (Sectie 3 en 1) en een ouderling voor zorginstellingen
Diakenen: 2 vacatures

*Dit betekent dat er binnenkort weer een beroep op u gedaan kan worden om de gemeente te dienen!
Als de HEER u roept om Hem te volgen, wat is daarop uw antwoord?!*

A. van de Burgt, scriba

Boeken- en rommelmarkt

Inzameling boeken- en rommelmarkt

Voor het rommelmarktweekend vindt er nog één inzameling plaats en wel op zaterdag 7 maart a.s. Het rooster voor 7 maart ziet er als volgt uit:

Inzameling Berghoeve

Lies Onk (coördinator), Joop Fuijkkink, Ammy v.d. Velde, Bert de Weerd, Cees Kamphuis, Marijke Brouwer en Albert Witingen

Inzameling kerk

Marietje Geurtsen, Riek van Eerde en Paulien van Mossel

Inzamelen/ophalen

Geert Riphagen (aanhanger kerk), Gert Lokhorst (aanhanger), Luuk Kieskamp (aanhanger), Eduard de Bruijn (aanhanger), Dion van Rijsten, Dries van Meulen, Joop Simmelink en Gerrit Zwarts

Mochten er spullen thuis opgehaald worden, dan kunt u contact opnemen met dhr. G. Niemeijer, tel. 641029. Er zijn spullen die wij – om verschillende redenen - in principe NIET meenemen.

Op de website van de kerk is hiervoor een lijst opgenomen:

www.goedeherderkerke.nl/rommel_en_boekenmarkt

Namens de rommelmarktcommissie,
Greet van Bolhuis
tel.: 629985 of 06-21974149 (na 16.00 uur)
e-mail: rommelmarkt@goedeherderkerke.nl

In april vindt er GEEN inzameling plaats!

Het rooster voor de inzameling op 2 mei 2020 treft u aan in de Goede Herderklank van begin april.

Zie ook info rommelmarkt op pag. 8, 9 en 12



Hierbij **de aankondiging** van en alle “ins en outs” voor ons **Rommel- en Boekenmarktweekend**: Eerder dan dat u van ons gewend bent.

Het rommelmarktweekend nadert namelijk al met rase schreden.

Dit jaar vindt de Rommel- en Boekenmarkt al begin april plaats en wel op **vrijdag 3 en zaterdag 4 april a.s.**

Wij zijn als commissie alweer druk doende met de organisatie ervan en ook dit jaar ontbreekt het binnen onze commissie niet aan “rommelmarktenthousiasme” 😊.

Binnenkort vindt de medewerkersvergadering plaats (zie uitnodiging verder in dit kerkblad): allen van harte welkom! Gelukkig hebben zich ook al een aantal nieuwelingen aangemeld als medewerkers.

Lieve vrijwilligers, ook dit jaar hopen wij weer op jullie hulp en inzet te mogen rekenen! Alvast dank daarvoor. Zonder jullie hulp kunnen wij dit mooie evenement niet organiseren: jullie zijn **onmisbaar en onbetaalbaar!**



Echter, het organiseren geeft ons ook wel wat zorgen. Immers: de gemiddelde leeftijd binnen onze groep vrijwilligers stijgt en als commissie hebben wij als visie dat de komende jaren “jonge aanwas” wordt ingewerkt door onze vaste kern oudere vrijwilligers. Zo hopen wij het voortbestaan van onze Rommel- en Boekenmarkt te kunnen borgen met hulp van jong en oud.

Neen, het is zeker niet zo dat wij ervan uitgaan dat onze oudere gemeenteleden afhaken. Zeker niet, maar het is nu éénmaal zo dat door veelal gezondheidsomstandigheden de laatste jaren vaste helpers hebben moeten afzeggen en dan is vervanging door een jongere generatie zeer gewenst om bovenstaande reden.

Wij maken met z’n allen als vrijwilligers, jong en oud, het verschil!

Wij nodigen iedereen **van harte uit** op de altijd gezellige, saamhorige en gevarieerde rommelmarkt van de Goede Herderkerk. Wát een spullen zijn er weer binnengekomen: een zeer divers en groot aanbod zal er op de kramen te vinden zijn.

De tenten gaan open op vrijdag **om precies 13.00 uur** en dan starten de activiteiten. Om 19.00 uur sluit de vrijdagmiddagverkoop en om **19.30 uur** gaat de bekende **VEILING** van start.



Op zaterdag zal, net als voorgaande jaren, elke kraam met leuke aanbiedingen

komen: een **totale uitverkoop** tot 13.15 uur waarna de traditionele **“Vuilniszakkenverkoop”** begint. Ook is er op zaterdag nieuwe aanvoer van spullen.

De Rommel- en Boekenmarkt 2020 sluit haar “tenten” om **14.00 uur!**

Goede Herderkerk

ROMMEL & BOEKENMARKT

VRIJDAG
3 APRIL 2020
13.00 – 19.00 UUR

ZATERDAG
4 APRIL 2020
10.00 – 14.00 UUR

VEILING
19.30 UUR

SALE
MET NIEUWE AANVOER
13.15 uur
VUILNISZAKKENVERKOOP

Enkweg 2,
Epe

Wij rekenen op jullie en u allen!

Kom gezellig naar de Rommel- en boekenmarkt op **vrijdag 3 en zaterdag 4 april a.s.** Oud, jong, uit Epe of omstreken of waar ook uit den lande: **Weet u welkom!**

Neem familie, vrienden, burens mee. Er is van alles te koop en te vinden en ook is er veel lekkers te eten en te drinken in ons gezellige Rommelmarktrestaurant! U/jullie steunt onze kerk en tevens staat dit weekend de ontmoeting met u centraal.

Wij zien ernaar uit u/jullie (weer) te mogen begroeten en ontmoeten.



De bakkerijkraam

Er zijn vast gemeenteleden die graag voor onze Rommel- en Boekenmarkt willen bakken!

Wij rekenen ook dit jaar weer op jullie hulp en graag zouden wij weer **allerlei zelfgemaakte en zelfgebakken lekkernijen** ontvangen voor de verkoop.

De verkoop in de bakkerijkraam loopt als een "tierelier".

Vaak zijn we op vrijdag al door alle prachtig ogende baksels heen!

't Ja, logisch: er worden ook zulke geweldige lekkere cakes, taarten enz. gebakken! De vaste bezoekers van onze rommelmarkt weten dat precies en weten hun weg naar de kraam te vinden.

Dus, leef u uit en bak **zoveel u kunt** voor onze bakkerijkraam!



Het rommelmarktrestaurant

Ook verschillende soorten **SOEP** zijn zeer welkom: om te verkopen in ons gezellige rommelmarktrestaurant en voor de medewerkers van de markt.



Baksels en soepen kunnen naar de kerk worden gebracht vanaf **donderdagmiddag 2 april**.

Hoe meer hoe beter! De verkoop van eigen baksels gaat altijd als "een tierelier".

Stort u allen op het bakken voor onze rommelmarkt: **Heel de Goedeherderkerkgemeente bakt!**

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de spullen zelf te brengen, dan kunnen ze ook bij u thuis opgehaald worden. Daarvoor kunt u bellen met Ans Visser, telefoon: 662164.



Alvast geweldig bedankt voor alle "heerlijkheden" en medewerking!



Maak
het verschil
word
vrijwilliger!

Helpende handen
gezocht !

Ook dit jaar weer de volgende oproep:

SPECIFIEK voor het helpen opruimen op zaterdagmiddag ná de rommelmarkt of het helpen schoonmaken van de kerkzalen ná de rommelmarkt! (Dus 1x per jaar).

En tevens zoeken wij nog helpende handen voor de **boekenafdeling** tijdens het rommelmarktweekend.

Wie wil helpen? Neem dan contact met Greet van Bolhuis op via rommelmarkt@goedeherderkerkepe.nl of telefoon: 629985 of 06-21974149

FollowMe



'Ook dit jaar hebben we met de tieners van FollowMe meegedaan aan Sirkelslag. Dit spel speel je tegen duizenden andere jongeren uit heel Nederland. Online sta je in verbinding met elkaar.

Bij Sirkelslag gaat het om creativiteit, actie en teamspirit. Het thema dit jaar was Jona. We hebben geblinddoekt als een worm naar kaartjes gezocht, een rebus gemaakt, een quiz gedaan en nog veel meer! Het was een erg leuke avond.'

Wieneke van Rijsten



ZWO-project zendingsbussen

ZWO-zendingsbussen achter in de kerk

NIEUW ZENDINGSPROJECT MEKONG-REACH VANAF JANUARI T/M EIND DECEMBER 2020

Als ZWO-groep van de Goede Herderkerk hebben wij gekozen voor het project Mekong in Azië van Operatie Mobilisatie (OM).

Deze organisatie is een wereldwijde beweging van christenen en heeft als doel om de minst bereikten te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

Het verhaal van Johan

Johan en Lenie werken sinds een aantal jaren bij Mercy Teams International (MTI), onderdeel van OM in Cambodja, een land met een verscheurd en traumatisch verleden. Nog steeds wordt er door de bevolking heel veel geleden.

"Maar er is momenteel zo'n honger naar het evangelie! Bid alsjeblieft om meer arbeiders voor deze oogst, want nú kan het nog. Er zijn namelijk tekenen dat ook Cambodja, net als veel andere landen in deze Mekong-regio, op slot gaat voor het evangelie."

Johan en Lenie leiden het MTI-team van OM in Cambodja. Samen met lokale en internationale medewerkers delen ze het Goede Nieuws over Jezus met mensen die nog nooit van Hem gehoord hebben. In teams trekken ze naar de dorpen op het platteland. Van de veertienduizend dorpen in Cambodja zijn er slechts vierduizend bereikt met het evangelie, maar door mond-tot-mondreclame wordt OM in steeds meer dorpen uitgenodigd om over Hem te vertellen.

Velen komen er tot geloof. Ze blijven deze dorpen bezoeken – om de jonge gelovigen Bijbels onderwijs te geven en gemeenten te stichten.

De impact is enorm

Het evangelie brengt hoop, ook op de meest duistere plekken. Zelf werken Johan en Lenie en de andere internationale zendingswerkers voornamelijk in de sloppenwijken van Phnom Penh. De impact van het evangelie op de levens van de mensen daar is enorm.



Johan: "Hopeloosheid en wanhoop overheersen. De mensen leven hier in extreme armoede. Ze staan 's ochtends op zonder te weten of ze 's avonds te eten hebben. Er is veel huiselijk geweld en veel alcoholmisbruik.

Mannen vergokken ook het laatste beetje geld, in de hoop om wat geld te winnen – en veel vrouwen prostitueren zich voor een kom rijst. Er is geen geld voor voorbehoedsmiddelen. Daardoor zijn er enorm veel zwangerschappen.

Vrouwen belanden zo in een vicieuze cirkel: nóg meer huiselijk geweld en nóg meer armoede, nóg meer mensen die geen eten hebben. En natuurlijk zijn de kinderen daar de dupe van: de vrouwen weten echt niet meer hoe ze voor hen moeten zorgen. Mishandeling en verwaarlozing is vaak het gevolg."

"Wij doen wat we kunnen om zulke vrouwen en kinderen te helpen. We geven ouderschapscursussen, we geven eten, we bieden allerlei maatschappelijk werk. Maar we zien pas échte verandering als deze mensen tot geloof komen. Wanneer ze Jezus leren kennen, ontstaat er hoop en genezing. Dán veranderen ze van binnenuit, en daarmee veranderen ook hun gezinnen en uiteindelijk hun gemeenschappen." (wordt vervolgd)

Marloes Kamp



Watoto redt achtergelaten baby's, kinderen en kwetsbare vrouwen in Oeganda. Met een breed pakket aan zorg en hulp wordt de volgende generatie leiders grootgebracht. Zij dragen op hun beurt bij aan de opbouw van hun land. Van eind februari tot en met eind juli mag ik (Hanneke de Graaf) als vrijwilliger aan de slag bij Watoto in Oeganda. Ik mag leerkrachten ondersteunen op een basisschool en aan de slag als verpleegkundige in een medische kliniek. Mede namens de kerk en kerkgenoten kan ik een doos vol kinderboeken en spelletjes meenemen naar Oeganda. Watoto is geen weeshuis in de traditionele zin van het woord. Het is een kerk die in actie kwam toen vele kinderen in nood waren. Ze bouwen huizen voor kinderen die hun familie zijn kwijtgeraakt of die om welke reden dan ook erg kwetsbaar zijn. Elk Watoto-gezin bestaat uit een moeder (veelal een weduwe) die maximaal 8 kinderen, van 2 jaar of ouder, verzorgt. Project Baby Watoto vangt de baby's tot 2 jaar op. Het model is ontworpen om niet alleen in de fysieke behoeften van het kind te voorzien. Het geeft ook al het andere wat nodig is om ze groot te brengen tot volwaardige, verantwoordelijke, integere en doelgerichte christenen. Voor meer info zie www.watotonederland.nl



Oeganda, de parel van Afrika, ligt tussen Soedan, Kenia, Tanzania, Congo en Rwanda op de evenaar. Bekend van Idi Amin, een dictator die tot 2003 aan de macht was. Maar ook bekend van het Victoriameer (grootste zoetwatermeer van Afrika) en het met sneeuw bedekte Rwenzori-gebergte. Diverse nationale parken, Lake Bunyonyi (het Zwitserland van Afrika), Jinja (oorsprong van de rivier de Nijl) en de Murchison Falls (bulderende waterval). Boomklimmende leeuwen, drijvende markten en witte 'bounty' stranden (terwijl het niet aan zee ligt). Als u het leuk vindt om af en toe te kunnen lezen en zien wat ik in Oeganda allemaal tegenkom, dan kunt u mij volgen via Instagram ([hannekeinoeganda](https://www.instagram.com/hannekeinoeganda)). Hartelijke groeten, Hanneke de Graaf



Gedoopt 19 jan 2020

Yaran Lyo Jafeth

zoon van het echtpaar Hendriks - van Triest

Femke Eva Willemijn

dochter van het echtpaar Smit – Knippenberg

Nathan

zoon van het echtpaar De Zwaan – de Bree

Levin Elnathan

zoon van het echtpaar Roelofs – Reurink

Thomas Tiemen Roebert

zoon van het echtpaar Van de Brandhof - Smit

Verhuisd

Mevr. J. Junte-Tellegen

van Lutulliweg 14, 8161 DN Epe

naar Wendakker 16, Hofje Wendakker, 8181 RM

Heerde

Dhr. S.C. Kieskamp

van Kamerlingh Onnesstraat 5, 9727 HE Groningen

naar Friesestraatweg 157-18, 9743 AA Groningen

Fam. Bosch – Buitenhuis

van Hoofdstraat 117, 8162 AD Epe

naar Prinses Marijkestraat 1, 8162 BB Epe

Fam. Dijkgraaf – Hamstra

van Lange Veenteweg 41, 8161 PA Epe

naar Korte Kuipersweg 19, 8161 VZ Epe

Uitgeschreven

Dhr. R.G.R. van de Mars, Struikstuk 20, 8162 JM Epe

Mevr. E. Brendeke, Oenerweg 115, 8161 PL Epe

Mevr. H.H. Brummelkamp, Heuvellaan 16, 8162 CT Epe

Overleden

28 januari 2020 Dhr. Willem Vlieg, gewoond hebbend

Oude Wisselseweg 2, 8162 HK Epe

Agenda

- 07 mrt.** Inzameling rommelmarkt tussen 8.30 en 10.30 uur bij de kerk
- 09 mrt.** Zusterkring, aanvang 19.30 uur
- 09 mrt.** Ontmoetingsavond in GHkerk, 20.00 – 21.00 uur
- 10 mrt.** Bijbelkring
- 11 mrt.** Seniorencontact in Antenne, aanvang 14.30 uur
gastspreekster: Dick van der Veen over 'Oud-Epe'
- 12 mrt.** Medewerkersvergadering rommel-/boekenmarkt, inloop 19.45 uur
- 13 mrt.** Sobere maaltijd in GH-kerk. Inloop 18.00 uur
- 16 mrt.** Zusterkring, aanvang 19.30 uur
- 18 mrt.** Verg. van het Moderamen, aanvang 20.00 uur
- 23 mrt.** Bijbel open
- 25 mrt.** Vergadering College van kerkrentmeesters, aanvang 20.00 uur
- 29 mrt.** Vocaal Ensemble Pastorale met Johannes Passion in GH-kerk. Aanvang 19.00 uur
- 01 apr.** Verg. Grote Kerkenraad, 19.30 uur (Kapel Zuuk!)
- 06 apr.** Zusterkring, 19.30 uur Pasen

Uitnodiging medewerkersvergadering Rommel- en Boekenmarkt

Op donderdag 12 maart a.s. vindt de jaarlijkse medewerkersvergadering van de Rommel- en Boekenmarkt van onze Goede Herderkerk plaats.

U bent bij dezen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Ook nieuwe medewerkers zijn op deze bijeenkomst welkom! Zoals u kunt lezen in de aankondiging van de Rommel- en Boekenmarkt elders in dit kerkblad, hopen wij op nieuwe helpende handen! Inloop met koffie/thee en wat lekkers is om 19.45 uur, start van het officiële gedeelte is om 20.00 uur.

Daarna gaan we in "sub-groepjes" uiteen om de bezetting te bespreken en aansluitend, rond 21.00 uur wordt er een hapje en drankje geserveerd en is het tijd voor gezelligheid.

Omstreeks 21.30 uur is de bedoeling om deze avond af te sluiten.

Wij begroeten u graag op 12 maart a.s.! Namens de Rommel- en Boekenmarktcommissie,

Greet van Bolhuis

Raad van Kerken

Samen op weg naar Pasen

Ontmoeting en bezinning

bij vier sobere maaltijden op vier vrijdagen tijdens de vastentijd in vier kerken in Epe.

De Raad van Kerken Epe nodigt iedereen (volwassenen en kinderen) hierbij van harte uit. U/Jij bent welkom op alle vier locaties. U kunt dus ook in een van de andere kerken aanschuiven!

De 40dagentijd is van oudsher een tijd van onthouding en bezinning. Jaarlijks bereiden wereldwijd christenen zich voor op het Paasfeest om gelouterd het lijden en sterven van Christus te gedenken én de verrijzenis van Christus met Pasen te vieren.

Het klinkt wel tegenstrijdig: een maaltijd, vasten en toch eten?! Bij de maaltijden die de Raad van Kerken Epe organiseert gaat het vooral om soberheid en het samen optrekken als christenen op weg naar Pasen.

Wij hopen op inspirerende ontmoetingen!

Tijdens de maaltijd staan we stil bij het thema voor 2020:

"Leven met overgave"

De deur van de locatie gaat om 18.00 uur open. De maaltijd start om 18.30 uur. Waar en wanneer:

- op 13 maart in de Goede Herderkerk aan de Enkweg.
- op 20 maart in de RK Martinuslocatie aan de W.G. van de Hulststraat 1.
- op 27 maart in de Grote Kerk aan de Beekstraat.
- op 3 april in de Regenboogkerk/Antenne aan de Dr. van Voorthuysenstraat.

In verband met de organisatie is het wenselijk dat u zich uiterlijk woensdag voorafgaand aan de desbetreffende maaltijd telefonisch opgeeft!

- voor 13 maart bij: Ammy van de Velde, 0578 – 615056
- voor 20 maart bij: Plony Epping, 0578 – 611907
- voor 27 maart bij: Hermien Makaske, 0578 – 612700
- voor 03 april bij: Lee de Kool, tel.: 0578 – 621037

Wij hopen u/jou op een van de locaties te mogen begroeten. Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.

Gemeenteveria

Ontmoetingsavond 9 maart

Wil je meer weten over het reilen en zeilen in de Goede Herderkerk?

Kom dan op maandag 9 maart van 20.00 tot 21.00 uur naar de **ontmoetingsavond**.

Er is gelegenheid om kennis te maken met elkaar, wie wil krijgt een rondleiding door het kerkgebouw en er is ruimte voor het delen van ervaringen en het stellen van vragen. Natuurlijk zal er ook aandacht zijn voor wat ons samenbindt in onze Goede Herdergemeente. Weet u van harte welkom! Opgave is fijn, maar niet noodzakelijk en kan bij ds. Roberto Buijs of bij Joanne Coes, 06 2289166 e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerke.nl of joannecoes@hotmail.com

Vocaal Ensemble Pastorale: Johannes Passion

In de aanloop naar Pasen voert het Vocaal Ensemble Pastorale uit Epe, onder leiding van Marijn de Jong, de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach uit. Dat zal zijn op zondag 29 maart; aanvang 19.00 uur in de Goede Herderkerk aan de Enkweg 2 in Epe.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage bij het verlaten van de kerk wordt op prijs gesteld.

In een ingetogen uitvoering zingt het koor een aantal koralen uit de Johannes Passion en vertolkt Gusanne van den Brink enkele aria's. De overige delen worden gesproken. De begeleiding vindt plaats op het pas gerestaureerde orgel in de kerk. Organist Johan Smit speelt daarnaast nog twee andere werken van Bach.

De Johannes Passion (BWV 245) van Johann Sebastian Bach is een oratorium met als onderwerp het lijden en sterven van Jezus volgens het Evangelie naar Johannes. Bach volgt vrijwel letterlijk de teksten van het Evangelie naar Johannes in Luthers vertaling (hoofdstukken 18 en 19). Jezus is bij Johannes meer een handelende persoon en minder profeet en leraar.

Het evangelie is dynamischer dan de andere evangeliën en Bach heeft dit meesterlijk tot uiting gebracht in de Johannes Passion. Hierdoor ligt het accent in de Johannes Passion minder op het lijden van Jezus. Jezus komt meer over als een krachtige persoonlijkheid, die een boodschap te vertellen heeft, dan als het trieste slachtoffer zoals in de Matthäus Passion.

Goos Zwanikken



Symbolische bloemschikking. “Sta op”.

In de lijdenstijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood. En Jezus riep: “Sta op!” tegen zieken en mensen die lijdten onder onrecht. Hij gaf zelfs zijn leven als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar het licht overwon. Jezus geeft nieuwe hoop. Iedere dag mogen we weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt.

Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die zich niet neerlegt bij de gebrokenheid die er is in de wereld, maar die in actie wil komen, recht wil doen en hoop wil geven aan hen die dat nodig hebben.

“Sta op!” is het landelijk thema van Kerk in Actie. Door hen uitgekozen voor de lijdensweken en Pasen. Dit thema wordt in de symbolische bloemschikkingen gebruikt. Wanneer je op wilt staan moet je in beweging komen. Daarvoor hebben we meestal een doel nodig. Dat wordt uitgebeeld door een opening in een vlechtwerk van takjes (het leven in de wereld) met een lijst als kader.

Deze opening, we noemen het maar een *stip op de horizon*, herinnert ons telkens weer aan het “waarom” we in beweging komen. We kunnen het ook zien als de *pupil van het oog*. Het vlechtwerk en de opening symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, ieder op zijn eigen manier. Iedere zondag iets nieuws om voor op te staan! Namens de bloemengroep,

Gerri Hofenk

Tienerdiensten



Tienerdienst

Al bijna 15 jaar worden er op de 1^e zondag van de maand Tienerdiensten gehouden in jeugdhonk Upstairs. Deze vieringen zijn voor tieners van 12 tot ± 16 jaar en worden gezamenlijk gehouden met tieners van de Regenboogkerk.

De huidige leiding bestaat uit Edwin van de Vosse, Jan-Willem van de Wetering, Marjon Buitendijk en William Steert. De gemiddelde opkomst is 20-25 tieners!

Maar wat doen we nou eigenlijk? We volgen twee programma's van Youth for Christ, namelijk Rock Solid en Solid Friends. Elke maand is er een ander thema dat uitgewerkt is in meerdere onderdelen. De thema's sluiten aan bij de leeftijd en belevingswereld van de tieners en gaan weinig onderwerpen uit de weg.



Uiteraard beginnen we met gebed, het is tenslotte een viering. Daarna volgen er vaak een paar spelletjes of opdrachten om ‘in het thema te komen’. Het centrale deel bestaat uit een Bijbelgedeelte dat wordt voorgelezen en waarin vragen centraal of in groepjes worden behandeld. Daarna volgen er weer een aantal opdrachten die vaak in teams of groepen worden uitgevoerd.

Het is erg mooi om te zien dat onze tieners het erg naar hun zin hebben en zelfs geen haast hebben om naar huis te gaan. Op deze ongedwongen manier krijgen ze een goed gevoel bij de kerk, erg belangrijk op deze leeftijd. Soms is het licht chaotisch, maar het is altijd gezellig! En degenen die denken dat tieners alleen maar bezig zijn met lol maken, nodigen we uit om vooral eens een keer te komen kijken. Er gaat veel meer in die hoofden om dan wij ouderen soms denken. We hebben regelmatig serieuze en diepe gesprekken. Alles wat er gezegd wordt is natuurlijk vertrouwelijk en blijft bij de leiding.

Heb je als volwassene belangstelling om eens te komen kijken, benader dan een van bovengenoemde leiders. Ben je als tiener nieuwsgierig geworden, kom er gewoon lekker een keer bijzitten!

Dat er ook veel lol gemaakt wordt blijkt wel uit bijgaande foto's!

Groetjes van de
Tienerdienstleiding



Team de Lange

518 tasje klaar, ruim 250 in India

Eerder hoorde u al dat er bij het Naaiproject flink doorgewerkt wordt. Inmiddels zijn we de 518 tasje (kits) voorbij en al met al zijn er nu ruim 250 tasje in India. De afgelopen weken heeft een Nederlands team 200 tasje uitgedeeld aan meisjes in Indiase sloppenwijken. Stuk voor stuk mooie en duurzame cadeaus.

Er wordt geen enkel tasje uitgedeeld zonder voorlichting over hygiëne tijdens de menstruatie. Het team merkte dat op elke locatie vraag was naar minimaal twee keer zoveel tasje dan ze beschikbaar hadden. Voor ons een mooie bevestiging dat we met het Naaiproject op de goede weg zijn. Ons doel voor 2020 is om 1000 tasje te maken, want een beetje ambitie mag best.

Hoopvolle tekenen uit India

In Mumbai leeft naar schatting 55% tot 60% van de bevolking in sloppenwijken. Pas hoorden we van één van de projecten die ondersteund worden via het India Adoptie Plan: *"Prijst de Heer, Hij bouwt Zijn kerk. We hebben elf kostbare mensen uit een daklozengemeenschap kunnen dopen. De hemel juicht! Dankjulliewel voor jullie gebeden en partnerschap."* Hartelijke groeten,

Miesjel, Froukje, Lola en Caleb



Jubilea

50 jaar huwelijk van harte gefeliciteerd!

26 maart 2020 Echtbaar Ten Hoven-Hagen
Glorialaan 32, 8162 VC Epe

Rooster kinderopas

(Contactadres: Jeannet Sneller, Haverkampsweg 10, tel. 611670)

- 01 mrt. Jolien Sloog, Kirsten van Ee, Keisha en Imitha Sneller
- 08 mrt. Esther Groeneveld, Froukje de Lange, Nan Regterschot & Zara Bouwman
- 15 mrt. Klazina & Lisa Reurink, Bianca Reurink & Lynn Kieskamp
- 22 mrt. Ilona Hendriks, Karin Smit, Adriana Lampen & Esther Brinkman
- 29 mrt. Miranda & Diederick Overeem, Jeannette Broekhuis & Imitha Sneller

Varia

Confessionele Kring Apeldoorn

Uitnodiging voor de bijeenkomst van de Confessionele Kring Apeldoorn.

Datum: D.V. woensdagavond 4 maart 2020,

Onderwerp:

'De uitdaging van de Islam en de roeping van de kerk.'

Spreker: ds. C.W. Rentier, predikant - directeur van de Stichting Evangelie & Moslims

Locatie: Het Hooge Pad, Papenberg 5, Beekbergen.

Aanvangstijd: 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur: ontvangst met koffie/thee. De toegang is vrij.

Passie-/paasfeestviering PCOB Epe, Emst, Oene

Op D.V. dinsdag 17 maart 2020 hopen wij onze passie- en paasfeestviering te houden in het WZC 'De Boskamp', Albert Schweitzerlaan 25, 8162 DS te Epe.

Aanvang 14.15 uur, de zaal is vanaf 13.45 uur open.

Dit jaar organiseren wij de passie- en paasfeestviering geheel met eigen leden. Voor de pauze herdenken wij de lijdensweg en kruisiging en na de pauze de opstanding van onze Here Jezus Christus.

Deze viering bestaat uit meditatie, samenzang, muzikale intermezzo's, gedichten en declamatie.

De meditatie en algehele leiding is in handen van ds. D. v. Meulen. Jan van Garderen begeleidt de samenzang op het orgel en de muzikale intermezzo's worden door Jaap Bos op de vleugel verzorgd. Het thema van deze middag is: *'Door het duister naar het Licht'*. Liturgie is aanwezig. We hopen op een gezegende en goede samenkomst, waarbij iedereen van harte welkom is, ook niet leden.

Het bestuur

Orgelconcert Grote Kerk Epe

Donderdag 27 februari 2020 aanvang 20.00 uur

Jubileumjaar 25 jaar orgelconcerten 1995-2020

Jaap de Kok, Liana Dolgoplova en Johannes Zeinler studeren aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga.

Herman Dalhuisen en Ane Mulder van de stichting Meere-orgel zijn hiervoor speciaal afgereisd naar het noorden van ons land en hebben in overleg met Theo Jellema deze studenten uitgenodigd om de bijzondere jubileum-concertreeks 2020 te openen.

Met deze talentvolle studenten kijken en luisteren we vooruit naar onze toekomst in de orgelwereld. Ze spelen voor ons werken van J. S. Bach, Jan Pieterszoon Sweelinck, Georg Muffat, César Franck Jehan Alain

Het volgende nummer verschijnt 2 april 2020

Kopij liefst per e-mail naar redactiegkh@gmail.com
t/m 24 maart 2020 (uiterlijk)

bij dhr. P.J. Pronk, Wildkansel 17, 8162 KC Epe.

De hierna volgende verschijningsdata zijn:

7 mei 2020 Uiterste kopijdatum: 28 april

4 juni 2020 Uiterste kopijdatum: 26 mei